

Η «γάτα γράφει» είναι κι αυτή «αντί-lockdownίστας»!

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Γιώργος Μπαμπινιώτης .Θα μου πείτε

«άσε μας βρε Γάτα ,εδώ ο κόσμος καίγεται, θα ασχολούμαστε με τον Μπαμπινιώτη ;».

Και όμως αν δεν ασχοληθούμε τώρα κήκε η γούνα μας!

Αφορμή στάθηκε για να γράψω ,η ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας . Ανέφερε λοιπόν το κλείδωμα στα σπίτια μας και την απογόρευση της άσκοπης κυκλοφορίας, ως καθολικό lockdown. Γιατί καλοί μου άνθρωποι, αμερικανοτραφείς μου ;δεν έχουμε εμείς λέξεις που μπορούν να περιγράψουν τη κατάσταση που βρισκόμαστε; Να πείς ότι η ελληνική γλώσσα μειονεκτεί της αγγλικής, είναι φτωχή και δεν μπορείς να εκφραστείς όπως πρέπει , να πω εντάξει ρε παιδιά, δανειζόμαστε τις ξένες . Αλλά από τη στιγμή που έχουμε τη τύχη να μιλάμε ακόμα τη γλώσσα του Ομήρου εδώ και 3000 χρόνια το θεωρώ απαράδεκτο και ιδίως από τη πολιτεία να χρησιμοποιεί ξένες λέξεις.Έχουμε κατακλυστεί από αγγλικές ορολογίες, αλλά τώρα τελευταία και παράγινε το κακό με τη πανδημία.

Ακόμα κι η γιαγιά Μαγδάλω απ'τη κάτω Παναγιά, έλεγε στη θείσα Λίτσα στην Άνω Παναγιά ότι της φέραν τα ψώνια delivery απ'το super market του κυρ Παναγιώτη στο χωριό . Κι αν θέλει να πιούμε καφέ να πάει στον Κυριάκο που έχει και take away!Όμως φταίνε κι οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα. Όλη μέρα ασχολούνται μ'αυτά, ας τα πουν σωστά ελληνικά, ας πουν το delivery διανομή ,το take away ,παίρνω και φεύγω ,ή για το σπίτι τέλος πάντων και το lockdown απαγόρευση κυκλοφορίας ,να τ'ακούν κι οι έλληνες στη γλώσσα τους και τα παιδιά να μαθαίνουν !Αν συνεχίσουμε έτσι μας βλέπω σε λίγα χρόνια να μιλάμε σαν τη θεία απ'το Σικάγο «Πως το λέτε εσείς εδώ ,γιατί δεν θυμάμαι πως το λέμε εμείς εκεί!» Συμπαράσταση λοιπόν στον Γιώργο Μπαμπινιώτη!

ΓΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙ